

Lad Vide ¹³

DET ER GOBLINENS SKYLD!

"Det er ALTID Goblinens skyld!" Dette udtryk kender vi jo alle, men i aftes var tonen en kende mere alvorlig. Aran af Hanor er sikker på, at den (forbandede. red) goblin, som han brugte flere timer på at få i tale og som i sidste ende viste sig, at have fuldstændig nytteløse informationer, er den direkte årsag til, at Varnak kom til byen!

"Hvis goblinen ikke havde forsinket os med så meget pank og pjat, kunne vi have forhindret, at Varnak var kommet gennem portalen" udtaler en vred Aran. "Han bør med rette sættes i gabestokken for denne upassende opførelse!"

Om Aran selv tager affære i denne sag eller overdrager ansvaret til Byvagten, må tiden vise..

SIGØJNERLAUGET?

Ifølge sigøjnerne er der ikke "ordentlig plads" i Gøglerlauget (sigøjnernes egne ord) og de har derfor besluttet, at starte deres eget laug. Gøglerlauget indeholder i deres øjne alt for mange skumle personer, med tvivlsomme hensigter. "Vi overtager først den magt i Gøglerlauget, får fat i deres artefakter og tager den penge i vores lomme. Så vi opretter vores eget laug og alt bliver vores og alle bliver glade", fortæller en stor-smilende sigøjner. Lad Vide følger den spændende udvikling..

MEHMET VENDER TILBAGE

Han er tilbage. Mehmet er tilbage. Kommer der mon flere? Må guderne stå os bi i denne stund!

VARNAK ELLER DIEGO?

Efter Varnak har overtaget Diegos krop, går snakken om hvad der ville ske, hvis man kaldte Varnak for Diego. Eller kunne man kalde ham for Diaga? Diago? Viernak? Vornak? Viagra?

Lad Vide søger tilbagemeldinger fra de personer, som har dristet sig til at løse denne gåde.

NYT FRA FÆKHALËN

Svante fra Fækhalên, har været en meget aktiv herre i aftes. Rygterne vil vide, at den kære krovært har "puttet i", ved bordene, med intet ringere end to Amazoner OG hobbitten. Fedte-Peter havde denne kommentar: "Normalt ville jeg også pille, men bare det, at se på Svan-tes udskejelser i går, blev til ren fornøjelse fra min side. Hele tre gange..."

Lad Vide har dog en anden opfattelse af begivenhederne, da flere vidner så Svante kramme den store, runde ovn i kroen, med lukkede øjne og et veltilfreds smil på læberne.. Måske var det hele bare en drøm?

PANDEKAGER FØR KAMP

Endnu en gang, optager de kære Amazoner en plads i Lad Vide (tusind tak tøser. red). Denne gang drejer det sig om en personlig oplevelse, fra den brave Erik Stormskalle, som dristede sig til, at udfordre en af Amazonerne. Han blev dog forbavset, da han blev afvist med ordene: "Pandekager først. Derefter kamp!" Lad Vide kan kun give Amazonen ret. Altid Pandekager først..

VARNAK REJSER SIG

Rygterne siger, at Varnak er ved at samle alle udøde og nekromantikere under sine vinger. Det lader til, at hans energi er ved at komme tilbage, og der er spekulationer omkring hvorvidt afdøde Diegos krop, kan holde til presset. Lad Vide frygter en ny konflikt i Skjoldheim..

MALERI STJÅLET

Det fantastisk flotte maleri, som normalt pryder væggen i "Den Fede And" er stjålet og krofatter og kromutter er i dyb sorg. "Det billede var en vigtig del af vores kro og nu er det væk..." fortæller kromutter. "-Og vi ser det måske aldrig mere igen!"