

# Lad 20 Vide

## OLAV AF SKJOLDHEIM

Lad Vide havde forleden den udsøgte ære, at møde Skjoldheims nye borgmester, Olav. Den nye borgmester brøster sig af sit åbne og retfærdige sind, der efter hans egen mening gør ham til den rette, naturlige leder af indbyggerne i Skjoldheim. Som søn af en slagter, ved han hvordan det er, at tjene til føden ved hårdt arbejde. Han er dog ikke bange for, at sige sin mening og tage ansvar, når det virkelig gælder og de adelige skræmmer ham ikke. Derfor ser borgmester Olav sig, som en fredsmægler, ikke kun mellem de rige og de fattige, men også i mellem racerne. Han tolerer dog ikke vampyrer, hvis udryddelse er et af hans politiske mål.

Olavs følge vokser dag for dag og det er tydeligt, at både Handelslauget og Seglet har tætte forbindelser til borgmesteren. Især sidstnævnte følger borgmesterens ordrer og de var da også med til at indsætte ham. Nogle af folkene tætte borgmesteren mener dog, at han bør frygte Seglet som en skødehund; selv om man kæler den, ved man aldrig hvornår den vender sig om og bider en i skridtet. Seglet vendte jo også Varnak ryggen og var dybt involveret i hans død (stak en træpløk i han hjerte. red)

Mødet med borgmester Olav gjorde et stort indtryk og det bliver spændende, at se om han kan skabe fred i byen. Som en sidste kommentar sagde Olav: "Vær ikke bange. Vi har næsten udryddet alle hugtænder og vi bliver ved til der ikke er en eneste vampyr tilbage!"

## MAGILAUGETSMØDE

Magilauget afholder medlemsmøde kl. 14.30 i Kapellet. Alle magikyndige er velkomne.

## SEGLET SEJLER

Vi har været så heldige, at få en sjælden indsigt i forholdet mellem Seglets soldater og deres officerer. Seglet er jo, om end det kan være svært at tro, også mennesker med behov og lyster. Dette blev bekræftet forleden, da Korporal Minitross blev set i Kommandantens telt, i færd med hvad der tilsyneladende så ud som om, at han hjalp sin øverstbefalende med at pudse støvlerne. Sandheden var dog en ganske anden, da det viste sig, at det ikke kun var støvlerne der blev gnedet og pudset. Der var i hvert fald ingen tvivl om, at spidsen var pole-ret så fin og glat, at den skinnede i lanternens varme lys og det galt også for støvlerne. Har korporalen mon taget munden for fuld? Bør en soldat egentlig pudse sin øverstbefalendes støvler? Er dette mon normalen, blandt Seglets soldater? Vi har jo før set dem pudse en dværghjelm, blandt andet..

## TRISTANS KÆRLIGHEDSKASSE

Hej Tristan.

*Jeg er en ung, udød mand, som gerne vil kurtisere en smuk, ung, levende pige. Har du nogle gode råd?*

Venlig hilsen "Muggen"

Kære Muggen.

Jeg er ofte selv blevet afvist i en halvdød tilstand i kroen af mange kvinder, så jeg føler med dig. Mit råd er dog, at lade være med, at være en dødbider. Tro på dig selv og brug masser af duftvand. Lav noget romantisk. Inviter hende på en gåtur på kirkegården, i månens smukke skær, spil nogle kroker eller del en grav-øl. Og kommer I til det frække, så husk ikke at rulle forhuden for langt tilbage. Du vil jo nødig tabe glansen foran hende, vel?